

## EDITORIAL



**Ο Gaultier**  
φωτογραφημένος  
από τον Jean-Paul Goude.



**Η Μελίνα Μερκούρη**  
φωτογραφημένη από  
τον Bill Yosca (επάνω)  
και στις πρόβες για το  
*Ilya Darling*, Νέα Υόρκη,  
1967 (αριστερά).

## Στ' αστέρια με τη Μελίνα

ΜΑΪΟΣ 2015. «Από τον δρόμο, στα αστέρια». Έτσι ορίζει την τολμηρή διαδρομή του Jean Paul Gaultier στον πλανήτη της μόδας ο τίτλος της έκθεσης που σχεδίασε ο ίδιος και που, μετά από ένα θριαμβευτικό γύρο του κόσμου, έφτασε στο αγαπημένο του Παρίσιο. Όλη του η τεχνική βίρτουοζιτέ, η αχαλίνωτη φαντασία, οι εμβληματικές καλλιτεχνικές συνεργασίες (με σκηνοθέτες, χορευτές, διεθνείς ποπ σταρ...), η λατρεία για τις έθνικις κουλοτύρες, όλο το έξωτρεφές του σύμπαν, ευαίσθητο, γενναίοδωρο, διασκεδαστικό και ανατρεπτικό, όπου ο καθένας είναι ελεύθερος να είναι ο εαυτός του, βρίσκονται στο Grand Palais από τις αρχές Απριλίου.

Εκεί, ανάμεσα στα αξεπέραστα κλισέ του σχεδιαστή –από τα κορσάζ και τα κωνικά bustier, τις Παρθένους και τις Σειρίνες, ως τα ανδρόγυνα κοστούμια και τα πλισαρισμένα τούλια της couture– ένα ταπεινό ρούχο υποδέχεται τους επισκέπτες, ως σήμα κατατεθέν του οίκου: Πρόκειται φυσικά για τη μαρινέρα, τη ναυτική περιβολή των μικρών Γάλλων, με τις οριζόντιες μπλε μαρέν ρίγες, το στρογγυλό κόψιμο στο λαιμό και τα κουμπά κατά μήκος των ώμων, που έγινε βεντέτα της πόλης από τη στιγμή που ο Jean Paul την ανέβασε στην πασαρέλα του σαν ανδρόγυνο σύμβολο, φορεμένη από ένα αγόρι, το 1984.

Ταυτισμένη με το iconic look του ίδιου, η μαρινέρα έγινε μέσα στα χρόνια πεδίο πειραματισμών και μεταμορφώσεων, και εξελίχθηκε σε λάβαρο της πόστης του Jean Paul σε έναν τρόπο ζωής πέρα από κοινωνικές συμβάσεις, μη σοβαροφανή και αλπιθινό.

Διάλογος τυχαία, αυτό το ρούχο επέλεξε να αφιερώσει ο Gaultier στην Μελίνα Μερκούρη, μια γυναίκα-πρωΐδα, ταυτισμένη με την Α-

θήνα όσο εκείνος με το Παρίσι, η οποία ταξίδεψε στον κόσμο όπως και ο Jean Paul, με την αύρα αυθεντικού σταρ, αλλά και σαν λαϊκή «μασκότ», τραγουδώντας τη θάλασσα, τον έρωτα και τη διαφορετικότητα... Με αφετηρία δύο χαρακτηριστικές εικόνες της Ελληνίδας σταρ (των φωτογράφων Douglas Kirkland και Bill Yosca), ο Jean Paul εμπνεύστηκε μια συλλεκτική μαρινέρα και μια εκδοχή της σε κοντομάνικο T-shirt, και τις πρόσφερε στο Ίδρυμα Μερκούρη αφιλοκερδώς, για την ενίσχυση των σκοπών του, σε μια κειρονομία που κλείνει το μάτι στο ταλέντο, στη μαγεία των απλών πραγμάτων, στη φιλία και, φυσικά, στην Ελλάδα.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ταξίδεψε στις Σπέτσες για να φωτογραφήσει σε avant première τα δύο αυτά κομμάτια που δένουν για πάντα τον Gaultier με τη συνείδηση της Ελλάδας... Και με το καλοκαίρι της, στο γέλιο της Μελίνας.

ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ

Τα δύο fashion items πωλούνται σε περιορισμένα κομμάτα στο Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη ([www.melinamercurioffoundation.org.gr](http://www.melinamercurioffoundation.org.gr)), στα πωλητήρια και το e-shop των Μουσείων Μπενάκη και στην boutique Luisa στην Αθήνα. Τα έσοδα από τις πωλήσεις τους θα διατεθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του Ίδρυματος.

ΓΥΝΑΙΚΑ, Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου Και Δημητρίου Φαληρέως 2

τηλ: 2104808000, email: [info@gynaijamag.gr](mailto:info@gynaijamag.gr), σελ: 16, επιφάνεια: 54819